

Lotsänkans klagan

En visa här skall sjungas allt om de fyra
 man som nu med döden lades upp-
 på den vita sand, ty havet snart dem täckte med
 böljan brun och blå, och deras kroppar bräcktes, ty
 hårt var vädret då ty hårt var vädret då.

2. De tu man voro gifta, den tredje också var,
 förlovad med en flicka som allom kunnigt var
 Den fjärde här omtalas han var en gammal man,
 som aldrig här i världen haft någon i sin famn.
3. Den sista dag Augusti som man på året skrev
 om morgonen de seglade och togo in ett rev
 allt på den engelsmannen som red på vågens kam.
 Jag hade det förmodat att de skulle komma fram.
4. Det sista folk i världen från dem de avsked tar
 var allt uti Älvsnabben där nu de senast var
 Farväl min syster kära, sad du när du gick ut,
 snart må det hemåt bära, Men döden gjorde slut.
5. Ack, om jag hade kunnat, min ögon lämnat dit
 där ni med bleka döden har kämpat med all flit.
 Ni stjalpte rumt och tilrade omkull på många vis
 O Gud för deras själar till Himla Paradis.
6. Jag väntade tre dagar och nätter likaså
 du skulle hemåt komma såsom du plägar då
 Förgäves var min väntan och sorgen tog mig fatt
 Av dig jag inget mer funnit än din gamla hatt.
7. I nitton år vi ständigt tillsammans varit har
 och åtta barn oss föddes och det allt skyndsamt var
 De sju har Herran tagit i nåd till sig igen
 det ena är kvarblivet och sørjer far sin än.
8. Din fader och din moder i jorden ligger nu
 men djupt i havsens floder bland sjögräs ligger du
 Av all den sorg i världen som Gud oss skickat har
 är ingen värd att nämna mot den, jag med mig drar.
9. När vädret häftigt blåser och havet vråker på
 mitt hjärta häftigt flåser utav den sorgen då.
 Din svepning den är knölig och allt för skrynklig så
 din kropp i havsens gröpor du nu visst lämna må.
10. Var morgon himlen giver oss dagens ljusa sol
 min sorg den ökad bliver allt uppå denn jol.
 Min harpa illa låter. Farväl, o sorgespel.
 Min Gud jag beder åter: giv mig en himmelsk del.
11. Lys fram du godhet klara, med dina strålars fång
 Nu lyster mig att fara och höra änglars sång
 bland dina helgon alla där ingen ängslan finns
 Jag vill mig Gud befalla. Kom snart, o himlens prins.